



P A R O C H I E H. A N D R E A S

Parochie Heilige Andreas
St. Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
T: (0117) 453374 (tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen)
E: andreas-wzvl@kpnmail.nl
W: www.andreas-wzvl.nl
Facebook: Andreas Parochie

Redactieleden: dhr. R. Heijwegen (Oostburg),
dhr. R. van Quekelberge (Eede), dhr. G. Langerlaert (Oostburg)
mw. M. Hogervorst-Rootsaert (Aardenburg).

Uitvaartwacht en pastorale noodgevallen: 06 20403610
elke dag tussen 8.30 en 19.00 uur.
Rekeningnummer: NL 23 RABO 0168 428 113

Mocht u iemand weten die Rondje West niet ontvangt maar wel graag van het laatste nieuws op de hoogte wil blijven, losse, gratis exemplaren van Rondje West zijn te vinden bij: Drukkerij Durenkamp en Jumbo in Aardenburg, drogisterij De Schaar in Eede en bij de bibliotheek, Van Kampen Schoenen, het Ledeltheater en in de Mariakapel van de H. Eligiuskerk te Oostburg.

ANDREASDAG IN ONZE PAROCHIE

Sinds 1 januari 2013 zijn alle r.-k. geloofsgemeenschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen gefuseerd tot één parochie. Uit de namen die door de parochianen voorgesteld werden door de parochianen kozen we voor de naam die Emeritus - Pastoor Gielliet voorstelde:

Heilige Andreas.

Andreas werd dus de beschermheilige, de patroonheilige, de schutspatroon of kortweg patroon van onze parochie. Zo'n patroon is in de rooms-katholieke Kerk een heilige die wordt beschouwd en vereerd als beschermer van o.a. een parochie.

Dat Andreas ook de patroon van o.a. vissers en zeilers is zal zeker bij Emeritus Pastoor Gielliet bepalend geweest zijn voor zijn keuze. Immers ... vissers daarvoor had de pastoor van Breskens een zwak. Of vanuit zijn bescheidenheid "Omèr" ook heeft gedacht aan het predicaat "mensen-visser", weten we niet. Dat predicaat is zeker van toepassing op vele van zijn activiteiten en dan bedoelen we niet alleen zijn inzet voor zijn "vluchtelingen".

De naam Andreas betekent de mannelijke, de moedige. Hij werd geboren in Betsaida en was net als zijn broer Petrus visser van beroep.

De plaatsnaam Betsaida betekent in het Hebreeuws vissersdorp. Het dorp lag aan de noordzijde van het Meer van Tiberias. Uit dit dorp waren de eerste drie apostelen afkomstig: nl Simon Petrus (de broer van



Andreas), Andreas en Filippus. In Betsaida vond het wonder van de vijf broden en twee vissen plaats.

De naamdag van Andreas is 30 november.

Aan deze naamdag willen we in onze parochie op twee manier aandacht besteden.

* Op **21 november** komt Leo Feijen - bekend van radio en televisie (o.a. de Kloosterserie) en van verschillende publicaties (o.a. Geloven op zondagmorgen) - een lezing houden over "ParochieOpbouw". Uit reacties op zijn lezingen in andere parochies kunnen we nu al zeggen: Het beloofd 'n boeiende avond te worden. U bent van harte welkom op maandag 21 november om 19.30 uur in de Eligiuszaal van de r.-k. kerk te Oostburg.

* Op **zondag 27 november** is er om 10.45 uur 'n speciale Andreas Viering in de r.-k. Eligiuskerk te Oostburg. U bent daar allen van harte welkom, om ook na de viering elkaar te ontmoeten.

(Op [https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_\(apostel\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_(apostel)) en op <http://www.heiligen.net/heiligen/11/30/11-30-0069-andreas.php> is zeer veel boeiende informatie te vinden over deze apostel. Vooral op deze laatste site kunt u de meest wonderlijke verhalen over Andreas lezen.)

NAJAARSCONCERT BRASSBAND EXCELSIOR

Een wel heel bijzonder Najaarsconcert voor Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Bijzonder omdat de Urker Mans Formatie samen met ons gaat optreden. Dit mannenkoor met 12 geweldige stemmen o.l.v. dirigent Martin Mans zingt een wisselend repertoire van klassieke meesterwerken, spirituals, populaire arrangementen en geestelijke liederen.

De concerten kenmerken zich door de ongedwongen sfeer en een vleugje humor.

Past wel bij Excelsior dus, dat staat

onder leiding van dirigent Johan Ferlin. Het concert vindt plaats op **zaterdag 5 november** in de RK Eligiuskerk te Oostburg. De aanvang is om 19.30 uur. Kaarten zijn te koop bij Musicsande, Brouwerijstraat 19, Oostburg en aan de kassa. Entree € 12,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

KERSTPAKKETTEN 2016

Ook dit jaar willen we weer de kerstpakketten actie houden, en veel gezinnen en personen blij maken met iets extra's rond Kerstmis en ze laten weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden.

Gelukkig zijn er nog veel mensen die meelevend, mensen die ze niet in de kou laten staan, mensen met een ruim hart.

Deze mensen hebben wij ook nodig anders lukt 't ons niet om ongeveer 300 dozen te vullen en deze actie te houden.

Via kerken, scholen e.d. wordt gevraagd om 'n doos te vullen, al deze dozen brengen we dan rond Kerstmis naar de meest kwetsbare mensen en gezinnen om ons heen.

We hopen dat we dit jaar weer op steun van velen kunnen rekenen!!!

Namens de werkgroep kerstpakketten,
Marlies de Smet, Pietje Simpelaar en Trees Cammaert

GEBEDSMOMENT IN HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid is gestart op 8 december 2015 en loopt ten einde op 20 november 2016. In dit kader willen we u van harte uitnodigen voor een gebedsmoment op **9 november 2016** om 14.30 uur in de kerk te Oostburg. Voorgangers bij dit gebedsmoment zijn pastoor Wiertz, pastor Frans van Geyt en dhr. Nico Peterse.

AAN ALLE SENIOREN VAN OOSTBURG EN OMTREK!!!

Mannen en Vrouwen;
Iedere donderdag van 14.00 tot 17.00 uur kan er worden gekeerd in de Eligiuszaal van de r.-k. kerk te Oostburg.

Jokeren en Bieden en eventueel Rummi-cup.
Kosten:

- € 25,= jaarlijkse contributie waarvoor u 10x per jaar het Maandblad Nestor voor ouderen ontvangt.
- En per kaartmiddag € 2,= voor koffie/thee.

Kom eens langs en doe eens mee, de deur naar de zaal staat altijd open.
Van harte welkom!!!

Deze liturgieroosters voor november en december zijn nog bij het ter perse gaan concept, raadpleeg voor de definitieve versie de roosters bij uw eigen vierplek. Het liturgierooster voor de Kerstvieringen verschijnt in het Andreaskatern van 19 december.

LITURGIE PAROCHIE HEILIGE ANDREAS NOVEMBER 2016

	5 EN 6 ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN	12 EN 13	19 EN 20	26 EN 27 EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
OOSTBURG 10.45	N. PETERSE	A. DE KRIJGER	I. D'HERT	PASTORAAL TEAM ANDREASVIERING
AARDENBURG 9.15	LITURGIEGROEP 10.00U	A. DE KRIJGER	LITURGIEGROEP	---
BRESKENS 9.15	F. VAN GEYT	---	I. D'HERT	---
SCHOONDIJKE 9.15	LITURGIEGROEP	LITURGIEGROEP	---	---
SLUIS 10.45	LITURGIEGROEP	F. VAN GEYT	---	---
IJZENDIJKE 10.45	F. VAN GEYT	LITURGIEGROEP	---	---
HOOFDPLAAT 17.00	F. VAN GEYT	---	---	---
BIERVLIET 19.00	---	LITURGIEGROEP	---	---

PAROCHIE H. ANDREAS

VAN DE PAROCHIEBESTUURSTAFEL

De verkoop van onze - helaas - niet meer in gebruik zijnde kerkgebouwen is vaak een weg van lange adem. Met betrekking tot de verkoop van de r.k. kerk van Eede dachten we rond te zijn, maar helaas er kwam 'n financiële kink in de kabel. Nu willen we eerst goede regelingen treffen met de bewoners van de pastorie, maar dat vraagt tijd en overleg. In Biervliet nadert - hopen we - het verkoopmoment. Zorgpunten daar zijn o.a. de bestaande erfdiensbaarheden, en de toegang tot het achter het kerkgebouw gelegen - gesloten - begraafplaats. Rondom het toekomstig nieuw-gebruik van de kerkgebouwen van IJzendijke en Sluis zijn er geweldige plannen, maar de mogelijke realisering van deze plannen kent vele bepalende factoren. We blijven naar oplossingen zoeken.

Na goed overleg met de Stichting Maurits zal de IJzendijks r.k.-parochie-gemeenschap gaan vieren in de MauritsKerk. De ene zondag viert de PKN-gemeenschap in dit historische gebouw, de andere zondag benutten wij dit unieke kerkje.

In Aardenburg spant een werkgroep zich in om het kerkgebouw anders in te delen met als doel de betrokkenheid van de kerkgangers te vergroten.

Aan de afronding van de actie Kerkbalans wordt hard gewerkt. Wellicht hebt u de informatie daarover al ontvangen en anders zal dat binnenkort wel gebeuren. We rekenen op uw welwillende aandacht en zo mogelijk op uw - extra - bijdrage.

Andere aandachtspunten:

- * beschadigingen op de r.-k. begraafplaats van Hoofdplaat,
- * verzakkingen rondom het Mariakapelletje van Sasput en scheuren in het metselwerk van dit unieke gebouwtje.



BEROEMDE BEDEVAART-GANGERS NAAR AARDENBURG

De laatste jaren lezen we steeds vaker over groepen die O.L.Vrouw van de Inktpot in Aardenburg met een bezoek komen vereren.

Op één van de panelen van de tentoonstelling "Aardenburg - Bedevaartstad" lezen we: "Tot het einde van de zestiende eeuw werd het jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims, zowel eenvoudige vrome gelovigen als koningen, hertogen en bisschoppen". Die "koningen, hertogen en bisschoppen" waren niet de minste. We gaan terug naar het eind van de 13e eeuw. De rij wordt geopend door de Engelse koning Eduard I. Hij zou rond 1296 een bezoek aan Aardenburg hebben gebracht om Maria te vereren. Eduard was koning van Engeland van 1272 tot 1307.



In dit rijtje past ook nog de Engelse koning Eduard III. Hij bezocht het Aardenburgse heiligdom op 25 juni 1340. In oude kronieken staat te lezen dat: "Philips de Goede in 1425 vanuit Rijsel in een fraaie stoet naar Aardenburg is gereisd om daar het Mariaheiligdom te bezoeken."

We sluiten deze indrukwekkende rij af met Karel de Stoute, de zoon van Philips de Goede die het heiligdom bezocht in april 1466.

DE AARDENBURGSE STAAKMADONNA

Een staakmadonna is een Mariabeeld waarvan alleen de handen en het hoofd zijn uitgewerkt. Deze lichaamsdelen worden aan een constructie van latten gemonteerd, waarna het geheel wordt aangekleed. Deze familie van afbeeldingen is ontstaan in Spanje om tijdens processies het gewicht van de mee te dragen afbeeldingen te verminderen. Doordat de Nederlanden lang bij Spanje hebben gehoord, komt ook daar, zij het vooral beneden de grote rivieren en zelfs nog veel algemener in Vlaanderen, de staakmadonna veel voor.

De Aardenburgse staakmadonna werd meegedragen in de processies. Jarenlang stond ze op de zolder van de kerk.

Over de processies/de ommegangen weten we: "Op de donderdag in de week na Pinksteren hield men een grote ommegan."

Dan werd zowel het Heilig Bloed als het beeld van Maria van Aardenburg uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk

gedragen, door de noordpoort naar buiten de stadswallen gebracht en van daar naar Hannekenswerve.



Na een mis in de Sint-Nicolaaskerk aldaar ging de processie weer terug naar Aardenburg. Onlangs is er een nieuw kled voor de Aardenburgse staakmadonna; tijdens een viering op zaterdag 13 augustus op het Pastoor Martensplein werd dit kled plechtig ingewijd. Zo is 'n traditie weer in ere hersteld. Immers...op Pinkstermaandag kwamen jaarlijks de Brugse hand-

schoenmakers ('meulenmeerschers') naar Aardenburg om het Mariabeeld met een nieuwe mantel te vereren. En...overigens blijkt tweemaal (in 1432 en 1436) uit de betreffende gilderekeningen dat ook de Gentse vleeshouwers ter gelegenheid van hun bedevaart naar Aardenburg een gelegenheid voor het beeld hadden meegenomen.



Op 28 mei 1301 vereert de Franse koning Philips IV (Philips de Schone) Aardenburg met 'n bezoek. Philips was koning van Frankrijk tussen 1285 en 1314.

LITURGIE PAROCHIE HEILIGE ANDREAS DECEMBER 2016

	3 EN 4 2 ^e ZONDAG VAN DE ADVENT	10 EN 11 3 ^e ZONDAG VAN DE ADVENT	17 EN 18 4 ^e ZONDAG VAN DE ADVENT	24 EN 25 KERSTMIS	31 EN 1
OOSTBURG 10.45 PAROCHIEKERK	A. DE KRIJGER	I. D'HERT	F. V. GEYT	ZIE KERST ROOSTER	N. PETERSE ANDREASVIERING
AARDENBURG 9.15 KERK	LITURGIEGROEP 10.00U	I. D'HERT	LITURGIEGROEP		---
BRESKENS 9.15 KERK	A. DE KRIJGER	---	F. V. GEYT OEC. VIERING RK KERK BRESSIA KWARTET		---
SCHOONDIJKE 9.15 KAPEL	---	LITURGIEGROEP	---		---
SLUIS 19.00 KAPEL	---	I. D'HERT	---		---
IJZENDIJKE 10.45 VIERPLEK	---	LITURGIEGROEP	---		---
HOOFDPLAAT 17.00 VIERPLEK	A. DE KRIJGER	---	---		---
BIERVLIET 19.00 VIERPLEK	---	LITURGIEGROEP	---		---