



PAROCHIE H. ANDREAS

Parochie Heilige Andreas
St. Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
T: (0117) 453374 (tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen)
E: andreas-wzvl@kpnmail.nl
W: www.andreas-wzvl.nl
Facebook: Andreas Parochie

Redactieleden: dhr. R. Heijwegen (Oostburg),
dhr. R. van Quekelberge (Eede), dhr. G. Langerlaert (Oostburg)
mw. M. Hogervorst-Rootsaert (Aardenburg).

Uitvaartwacht en pastorale noodgevallen: 06 20403610
elke dag tussen 8.30 en 19.00 uur.
Rekeningnummer: NL 23 RABO 0168 428 113

Mocht u iemand weten die Rondje West niet ontvangt maar wel graag van het laatste nieuws op de hoogte wil blijven, losse, gratis exemplaren van Rondje West zijn te vinden bij: Drukkerij Durenkamp en Jumbo in Aardenburg, drogisterij De Schaar in Eede en bij de bibliotheek, Van Kampen Schoenen, het Ledeltheater en in de Mariakapel van de H. Eligiuskerk te Oostburg.

KERST:

Prachtig vind ik het. Ieder jaar weer. Het feest van de Goddelijke geboorte. God van alzohoge heeft zich middels een engel bekendgemaakt aan Maria om haar de uitverkiezing tot het moederschap van Gods Zoon mede te delen. En zij moet Hem de naam Jezus geven. Dat betekent 'God redt'. Een naam zwanger van belofte! Zwanger van hoop! Wanneer de geboorte aanstaande is staan de sterren hoog aan de hemel. Maria en Jozef zijn op weg om 'mee-geteld' te worden. Er is geen plaats voor hen in de herberg. Zoals er steeds weer voor mensen geen plaats is. Het is gemakkelijk om met een afgestreden gezicht een deur die je op een kier houdt, dicht te doen... In een afgelegen onderkomen maken ze zich klaar voor de nacht. Och, een mens heeft niet zoveel nodig als het er op aankomt... Een os, een ezel zorgen voor wat warmte. Stro verzacht. Maar van slapen komt niet veel. Gods Zoon kondigt zich aan! 'Eer zij God in deze dagen' zingen de engelen. Eer zij God in deze tijd. Het Kind is geboren! In doeken gewikkeld. De engelen nodigen uit. Een ster wijst de weg. Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Kijk dit Kind in zijn ogen. Brengt het hulde. Hier begint iets nieuws. Het is al begonnen... Zie je het niet?

Wij zetten onze kunstboom op: 2016. Met weer nieuwe ballen in een andere kleur. Een stalletje? Moet dat nog? Ca-deautjes natuurlijk wel. En boodschappen doen. Veel in huis halen voor een echt feest. Een eetteest. Naar de kerk? Doen mensen dat dan nog? Gezellige Kerst! Met wie heeft dit feest te maken? Met Jezus? En wie was dat? Nee hoor, dat zegt mij niets. Proost!

De Kerstnacht: In Jezus krijgt God voorgoed zijn menselijk gezicht. Het is ongekend: God die één wordt met de mensen op aard. In alles aan hen gelijk. In alles wat menselijk is, behalve in de zonde, zeggen wij. Maar de verbondenheid, de vriendschap, de vreugde en het lijden: dit alles komen we tegen in het leven van Jezus.

In Jezus hebben wij God herkend. En herkennen wij God. Voorgoed. Volg Hem. Hij wijst de weg doorheen het leven.

'Wie in Mij gelooft, zal de volwassen Jezus zeggen, die zal in eeuwigheid niet sterven'. Een belofte. Woorden van hoop. In Hem krijgt God een menselijk gezicht. Prachtig vind ik het. Ieder jaar weer.

Ook dit jaar verheug ik mij op het feest van Kerstmis.

De Kerstnacht: Hoor hoe de klokken luiden... Luister, ze roepen ons naar de kerk. Ze roepen ons samen rond de kribbe van de Heer.

God redt! Ook jou, ook mij. Ook ons in deze, onze, tijd. Hij is bij ons, de Heer Hij is bij ons!

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

pastoor Wiel Wiertz

CARITAS BANNEUX BISDOM BREDA

Meer dan 60 jaar op bedevaart naar
de Maagd der Armen!



Het verhaal van Banneux staat niet stil! Het stopt niet in 2016! Het gaat door! "Caritas Banneux bisdom Breda" is een gevestigde waarde in het bedevaartwezen binnen het bisdom Breda. Ieder jaar, ook in 2017, tracht deze stichting vele gelovigen uit heel het bisdom onvergetelijke dagen te bezorgen, pelgrims en vrijwillige medewerkers. En er zijn zelfs nieuwe initiatieven! Op bedevaart gaan is deelnemen aan een groepsgebeuren met het geloof voorop!

Naast de gekende 5-daagse bedevaarten (de Triduüms) zijn

er de Dagbedevaarten "Nieuwe Stijl" en is er de 2-daagse Jongerenbedevaart! De Triduüms zijn geschikt voor zowel mobile als (zieke) mindervalide pelgrims die in bepaalde mate verzorging nodig hebben. Voor de Dagbedevaart is enige vorm van mobiliteit noodzakelijk.

De Jongerenbedevaart i.s.m. "Jong Bisdom Breda" richt zich op jongeren tussen 16 en 30 jaar. Graag nodigen we iedereen uit mee te gaan!

Triduüms 2017

Vrijdag 5 t/m dinsdag 9 mei en vrijdag 25 t/m dinsdag 29 augustus

Verblijf

Op basis van volpension in "Hospitaliteit Banneux Notre-Dame" welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche.

Prijs

5-daagse bedevaart naar Banneux: 300 euro pp.

Inbegrepen

Vervoer per luxe touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda.

Vijf dagen, vier overnachtingen, op basis van volpension. Verzorgt bedevaartprogramma met eigen pastores.

Een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Zowel op de heen als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B).

Dagbedevaarten "Nieuwe Stijl" 2017

Zondag 7 mei en zondag 27 augustus

Inbegrepen

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm. Inclusief warm middagmaal, 's middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus: 47,50 euro pp.

NIEUW: 2-daagse Jongerenbedevaart 2017

Zaterdag 6 & zondag 7 mei

2 dagen met overnachting op basis van volpension met eigen programma!

Volledig in samenwerking met "Jong Bisdom Breda".

Deelnameprijs: 35 euro pp.

Uw interesse gewekt? Neem contact op met het secretariaat en schrijf u in!

Tel: 0164 61 29 73

E: banneux-breda@hotmail.com

W: http://banneux-breda.jouwweb.nl

In 'n vorig Andreaskatern hebt u informatie kunnen lezen over onze Bedevaarts-parochiekern Aardenburg.

In de tekst hiernaast besteden we aandacht aan de patrones van de r.-k. kerk in Breskens: de H. Barbara.

De Heilige Barbara is 'n martelares. Er is vrij weinig over haar bekend; we moeten het doen met legendes. Zelfs over het jaar van haar dood is geen duidelijkheid. Overleed ze in 206 of in 235 of is het toch 306?

Uit overlevering denken we te weten dat ze gewoond moet hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet

LITURGIE PAROCHIE HEILIGE ANDREAS KERSTROOSTER 2016

	ZATERDAG 24 DEC. KERSTAVOND	ZONDAG 25 DEC. 1 ^E KERSTDAG	MAANDAG 26 DEC. 2 ^E KERSTDAG
OOSTBURG PAROCHIEKERK H. ELIGIUS	19.30U WERKGROEP GEZINSVIJERINGEN/ N. PETERSE KINDERKOOR	W. WIERTZ 10.45U PAROCHIEKOOR	---
AARDENBURG KERK H. MARIA HEMELVAART	20.00U F. v. GEYT JONGERENKOOR	W. WIERTZ 9.15U ST. CECILIAKOOR	---
BRESKENS KERK H. BARBARA	22.00U F. VAN GEYT DE WESTENWIND	---	---
SCHOONDIJKE KAPEL H. PETRUS APOSTEL	19.00U A. DE KRIJGER DAMESKOOR	---	---
SLUIS KAPEL H. JOHANNES DE DOPER	---	I. D'HERT 10.45U GREGORIAANS KOOR	---
IJZENDIJKE VIERPLEK O.L.V. TEN HEMELOPNEMING	21.00U I. D'HERT GEMENGD KOOR/RITM. KOOR	---	---
HOOFDPLAAT VIERPLEK DORPSHUIS	19.00U I. D'HERT DAMESKOOR	---	---
BIERVLIT VIERPLEK PKN KERK	21.00U A. DE KRIJGER STEMMIGE MAATJES	---	---

PAROCHIE H. ANDREAS

KERSTGEZINSNACHTVIERING "ER IS EEN KINDEKE...".

Zaterdag 24 december om 19.30 uur in de Eligiuskerk te Oostburg.

Dit jaar is de kerstgezinsnachtviering is opgebouwd rondom het kerstverhaal. Het kerstverhaal is op rijm en zal door kinderen en Pastor Nico Peterse worden verteld en uitgebeeld.

Het kinderkoor, versterkt met volwassenen, zal tijdens de viering vele bekende kerstliedjes zingen onder begeleiding van het combo.

De viering begint om 19.30 uur, maar u bent vanaf 19.00 uur al welkom om te luisteren naar en alvast mee te zingen met de leuke kerstliederen, die door het koor dan al zal zingen.

Wij hopen dat u tijdens de viering eveneens meezingt met alle bekende liederen.

Na de viering is er voor iedereen een warm bekertje chocolademelk of voor de ouderen onder ons, een glaasje glühwein.

We hopen dat vele kinderen en ouders, eventueel samen met andere familieleden, naar deze bijzondere en sfeervolle gezinsviering komen.



De werkgroep gezinsviering, Eligiuskerk Oostburg



hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie, omdat ze zich in het geheim tot het christendom bekeerde. Zo wilde zij de Heilige Drievuldigheid eren.

Toen haar vader haar bekering bemerkte, liet hij haar folteren. 's-Nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.

Ze wordt op 4 december herdacht, maar werd bij de hervorming van de heiligenkalender in 1969 niet meer opgenomen in de Calendarium Romanum.

Op grond van haar levensverhaal geldt de H. Barbara als beschermster tegen storm, brand en bliksem en tegen een plotselinge dood.

Ze wordt voorgesteld als een jonge vrouw met kroon en martelpalm. Tot haar attributen behoren o.a. een zwaard (waarmee ze werd gedood), en een toren met drie ramen (toespeling op de H. Drievuldigheid).

De H. Barbara is ook de beschermheilige van een aantal risicovolle beroepen, waaronder mijnwerkers, brandweerlieden en tunnelbouwers.

Bij de aanleg van de Sluiskiltunnel heeft men de H. Barbara als beschermheilige vereerd door bij de ingebruikname van de tunnel aan genodigden Barbara-beeldjes uit te reiken. De beeldjes waren gebakken van klei die vrij was gekomen bij de aanleg van de tunnel. De 100 beeldjes werden vervaardigd in keramiekatelier 't Zonnehoekje in Grijskerke door de kunstenaressen Cecilia Vervoort en Ankie Kienhuis. Op <http://wq.nl/vv58> is daar boeiende informatie over te vinden.

Maar waarom het kerkje van Pastoor Gielliet de H. Barbara als patrones heeft gekregen wist zelfs Omèr niet. Misschien heeft 't toch iets te maken met dat risicovolle beroep van vele Bressianers: visser. 't Zou kunnen.

Wie heeft de juiste verklaring?

VAN DE BESTUURSTAFEL:

Omdat de vele aandachtspunten die op het bordje van ons Parochiebestuur liggen vaak 'n vertrouwelijk karakter hebben en anderzijds vaak gerelateerd zijn aan 'n bepaalde parochie-kern is het nog mogelijk noch zinvol om hier 'n overzicht te geven van die aandachtspunten.

Vele daarvan hebben te maken met de zorgen rondom onze kerkgebouwen. Het onderhoud van de bestaande gebouwen blijft aandacht vragen, maar ook de zorgen rondom de te koop staande of te koop komende gebouwen houden velen bezig. De toekomst van de RK kerkgebouwen van Biervliet, Eede, IJzendijke en Sluis of het nu zal gaan om

verkoop of om meezoeken naar herbestemming (bijv. de kapelfunctie voor de r.-k. kerk van Sluis), het zijn "zaken" met vele facetten en ... ze vragen om 'n lange adem.

'n Prima verbetering in de vergaderstructuur van ons Parochiebestuur is het overleg met vertegenwoordigers van de verschillende ParochieKernCommissies. Hierdoor worden de lijnen van het Parochiebestuur naar de afzonderlijke geloofsgemeenschappen korter, zorgen worden gedeeld en ruis voorkomen.

De weekendvieringen vallen uiteraard qua inhoud en vorm onder de verantwoordelijkheid van het pastorale team. En ook het roosteren van de vieringen is een zaak van het pas-

torale team. Op basis van de mens- en draagkracht van het pastoraal team zijn zij genoodzaakt beslissingen te nemen die niet altijd op voldoende begrip kunnen rekenen van bepaalde groepen parochianen, maar helaas kunnen lastige beslissingen niet altijd voorkomen worden. We blijven evenwel vragen om begrip.

Over de financiën willen we u in het begin van 2017 nader informeren.

Voor vragen over wat voor onderwerp de parochie betreffend dan ook, kunt u ons altijd bereiken. Telefonisch via 0117.453374 of per e-mail via: andreas-wzvl@kpnmail.nl of via secrandreaspar@zeelandnet.nl.

EEN ZACHTE EN MOOIE AVOND BIJNA AAN HET EINDE VAN NOVEMBER

De Eligiuszaal in Oostburg is gevuld met parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen. Ze zijn samen gekomen om in het kader van de naamdag van onze parochie, de heilige Andreas, naar een lezing te luisteren. En ze zijn vol verwachting, niet op de goedheilig man uit Spanje, maar op Leo Feijen. Oostburg lag toch verder van Maartensdijk dan dat Leo had gedacht. Frans van Geyt vult een gedeelte van de wachttijd met het vertellen van verschillende anekdotes en pastoor Wiertz geeft een kort reisverslag van de bedevaart naar Rome, met 20 mensen uit Zeeuws-Vlaanderen, 145 uit het bisdom Breda en 2.000 bedevaartgangers uit Nederland in het kader van het heilige Jaar van Barmhartigheid. Maar uiteindelijk arriveert Leo Feijen en een klein half uurtje later dan gepland start hij zijn verhaal. Uit het leven gegrepen. Verhalen hoe het in de geloofsgemeenschap van Maartensdijk er aan toe ging, hoe het dorp met 500 gelovigen vijf jaar geleden deel ging uitmaken van een grotere parochie, de parochie van de HH. Martha en Maria, met kernen als Eemnes, Baarn, Soest, Soesterberg, de Bilt en Bilthoven. Twee jaar later gebeurde dat in onze regio, de vijf parochies gingen samen in de parochie Heilige Andreas. De les die Leo Feijen ons allen meegeeft is: 'hoe meer je samenwerkt, hoe meer je je eigenheid bewaard'. Het was een heel inspirerende avond met tips voor onze parochie waar team, parochiebestuur, vrijwilligers zeker wat aan hebben. Want we moeten niet alles zelf uitzoeken of verzinnen. We kunnen binnen de kerk van elkaar leren en elkaar aanvullen. Door de prachtige lezing kunnen we het komende jaar extra geïnspireerd werken aan de opbouw van onze parochie.



LITURGIE REGIO WEST ZEEUWS-VLAANDEREN JANUARI 2017				
	7 EN 8	14 EN 15 WEEK VAN DE EENHEID	21 EN 22	28 EN 29
OOSTBURG 10.45 PAROCHIEKERK H. ELIGIUS	F. v. GEYT PAROCHIEKOOR	I. D'HERT PAROCHIEKOOR	OEC. VIERING RK KERK N. PETERSE/ DS. VAN HOUELING PAROCHIEKOOR	--- GEEN VIERING VANWEGE AFSLUITENDE VIERING IN IJZENDIJK
AARDENBURG 9.15 KERK H. MARIA HEMELVAART	LITURGIEGROEP 10.00U ST. CECILIAKOOR	I. D'HERT ST. CECILIAKOOR	LITURGIEGROEP ST. CECILIAKOOR	OEC. VIERING RK KERK 10.00U DS. VERMET/F. v. GEYT M.M.V. FANFARE
BRESKENS 9.15 KERK H. BARBARA	F. v. GEYT	---	I. D'HERT DE WESTENWIND	---
SCHOONDIJK 9.15 KAPEL H. PETRUS APOSTEL	---	LITURGIEGROEP DAMESKOOR	---	R. KOOPS/DS. BLOM OEC. VIERING 10.00U DAMESKOOR
SLUIS 19.00 KAPEL H. JOHANNES DE DOPER	---	F. v. GEYT CD	---	LITURGIEGROEP CD
IJZENDIJK 10.45 VIERPLEK O.L.V. TEN HEMELOPNEMING	---	LITURGIEGROEP RITM. KOOR EMMANUEL	---	W. WIERTZ/ A. DE KRIJGER AFSLUITENDE VIERING GEMENGD KOOR/ RITM. KOOR
HOOFDPLAAT 17.00 VIERPLEK DORPSHUIS	F. v. GEYT DAMESKOOR	---	---	---
BIERVLIET 19.00 VIERPLEK PKN KERK	---	LITURGIEGROEP RITM. KOOR EMMANUEL	---	A. DE KRIJGER STEMMIGE MAATJES