



P A R O C H I E H . A N D R E A S

Parochie Heilige Andreas
St. Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
T: (0117) 453374 (tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen)
E: andreas-wzvl@kpnmail.nl
W: www.andreas-wzvl.nl
Facebook: Andreas Parochie

Redactieleden: dhr. R. Heijwegen (Oostburg),
dhr. R. van Quekelberge (Eede), dhr. G. Langerjaert (Oostburg)
mw. M. Hogervorst-Rootsaert (Aardenburg).

Uitvaartwacht en pastorale noodgevallen: 06 20403610
elke dag tussen 8.30 en 19.00 uur.
Rekeningnummer: NL 23 RABO 0168 428 113

Mocht u iemand weten die Rondje West niet ontvangt maar wel graag van het laatste nieuws op de hoogte wil blijven, losse, gratis exemplaren van Rondje West zijn te vinden bij: Drukkerij Durenkamp en Jumbo in Aardenburg, drogisterij De Schaar in Eede en bij de bibliotheek, Van Kampen Schoenen, het Ledeltheater en in de Mariakapel van de H. Eligiuskerk te Oostburg.

Wanneer ik thuis ben en daar in mijn gemakkelijke stoel zit, valt mijn oog met regelmaat als vanzelf op het schilderij dat dan tegenover mij hangt. Het is een tafereel van de kruisafname van Christus. Het schilderij laat me steeds weer zien dat de Zoon van God in alles aan ons gelijk is geworden, zelfs in het lijden. Hij ontvluchtte het lijden niet, maar onderging het tot het allerlaatste toe. Tot de dood aan het kruis.

Ik kijk ernaar en ik weet - en de allermeeeste van ons weten - hier bleef het niet bij. De graflegging zal volgen. En dan wordt het stil. De leerlingen zijn ten einde raad. Bang en moedeloos kruipen ze in hun schulp. Het lijkt een eeuwigheid te duren. Tot de derde dag.

Bij het bezoeken van het graf is de steen wat weggerold. Binnen liggen de zwachtels. Het graf is leeg. Maar niet helemaal. Een engelengestalte zegt: 'Waarom zoeken jullie de Levende bij de doden. Jezus is niet hier.



Hij ging jullie voor naar Jeruzalem. Daar zullen jullie Hem zien'.
De vreugdevolle boodschap: Jezus is niet dood. Hij is uit de dood opge-

staan. En Hij heeft ons dat voorgeleefd en gezegd. Meer dan eens. 'Wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven'. De dood zal niet meer zijn. Leven in eeuwigheid. Gods Rijk. Geloof gij dit?

In mijn woonkamer hangt ook een schilderij van een processie. Het cadeau, vorig jaar, van mijn familie bij gelegenheid van mijn zilveren priesterfeest. Mensen die samen olopen. Doorheen de stad waar ze wonen. Met in hun midden de verrezen Heer Jezus Christus in de sacramentele eucharistische gestalte. Gelovig beleven zij en wij allen, zoals het liedje ons doet zingen: Hij is bij ons, de Heer Hij is bij ons. Ja Heer, ik geloof.

Pasen, een intens en prachtig feest. Van harte hoop ik dat u dit feest ten volle viert. Dat dit feest u kracht mag geven. Vreugde. Diepe vreugde. Zalig Paasfeest!

Mede namens mijn collega's, pastoor Wiel Wiertz

Andreasgedicht

Hij kwam daar aangewaaid bij de Jordaan
- hij rook naar vis -
en zag en zei zijn maat
als dat niet de Messias is

en daar mocht hij, de visserman
als eerste van de twaalf
voor goed op borgen*

Geef hem de vrije hand
geworsteld en in Hem ontvangen
en waai en woei het Goede Nieuws
het wijde Westen in

Omer Gielliet, 3 oktober 2013

* Andreas 30 november.
sterrenbeeld Boogschutter.

ACTIE KERKBALANS

Deze periode staat in onze parochie o.a. in het teken van de Actie Kerkbalans 2017. Door de inzet van velen wordt op bijna 4000 adressen in West-Zeeuws-Vlaanderen een enveloppe met daarin naast een acceptgiro ook een vouwblad met informatie over het waarom van deze actie en een overzicht van de opbrengsten over de laatste jaren bezorgd. Door verantwoord te begroten én door de herhalingsactie in het najaar, is het ons - samen - gelukt om ook in 2016 het begrote bedrag te halen. Mocht u onterecht zo'n uitnodiging ontvangen: Sorry! Het zou ook kunnen dat u geen verzoek ontvangt om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans 2017 en u toch uw steentje aan het reilen en zeilen van de Parochie H. Andreas wil bijdragen. In beide gevallen kunt u contact op nemen met het Pastoraal Centrum te Oostburg: T: 0117-453374 of middels 'n e-mailtje naar: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

PASTORALE BRIEF VAN MGR. LIESEN

Bij gelegenheid van zijn eerste lustrum als bisschop van Breda heeft Mgr. Liesen een pastorale brief geschreven. Op gevaar af dat we onderstaande teksten uit hun context halen, willen we hieronder toch een paar citaten weergeven. De volledige brief is te vinden op <http://ap.lc/Wshtd>.

De situatie van het bisdom, en van alle bisdommen in Nederland, is er een van grote veranderingen en er is behoefte aan een visie om zich te oriënteren op de toekomst. Wanneer er zoveel en zo ingrij-



pend verandert, komt het aan op het fundament, op onze binnenkant van waaruit we leven, op onze verhouding tot Hem: dat bepaalt hoe we omgaan met elkaar en hoe

we de toekomst in gaan. We hebben wel aanvaard dat we leven in een tijdvak van grote (getalsmatige) veranderingen, maar misschien hebben we nog niet aanvaard dat we leven in een verandering van tijdvak en zien we nog onvoldoende wat nodig is om die omslag te maken. Schaalvergroting is een logische ontwikkeling maar is slechts één stap en betekent niet automatisch schaalverfijning en een vitale parochie.

Toch is verandering mogelijk maar het gebeurt nooit zonder persoonlijk gebed, zonder echte ontmoeting en zonder de moed een nieuwe weg in te slaan. Het hoeft niet te blijven zoals het nu is: je kunt groeien in geloof, hoop en liefde. Je kunt het niet alleen, maar met God en met elkaar is er toekomst voor de parochies. Geloof is geen naïef optimisme dat de ogen sluit voor de werkelijkheid, maar een anker dat vastigheid en hoop biedt. Langs allerlei wegen roept God mensen en mensen ontdekken dat hun hart brandt als Christus onderweg met hen spreekt. Die ervaring kan en moet doorgegeven worden. Om dat te laten gebeuren moet een parochie nieuwe wegen vinden opdat we elkaar regelmatig ontmoeten rond Christus.

Er zijn dus geen pasklare antwoorden die in elke parochie toegepast moeten worden, maar er zijn wel uitgangspunten die uitzicht en richting bieden: vanuit vertrouwen op God kunnen er eenvoudige samenkomsten ontstaan waar betrokkenheid en hoop kunnen groeien. Geloof zit niet in een doosje dat van generatie op generatie doorgegeven kan worden. Geloof vraagt elke generatie opnieuw, dus ook van ons, om persoonlijke toe-eigening en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Geloven is een volwassen keuze en daarvoor moet een aanbod ontwikkeld en uitgebouwd worden.

Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Een wisseling van perspectief vraagt dus om moed om nieuwe wegen te vinden. Dat geldt voor iedereen en vooral voor wie al jaren met grote inzet werken in de parochies: parochianen, pastorale werk(st)ers, diakens en priesters.

Het gebeurt in parochies waar de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten ons geloofsleven dragen, waar ontmoeting, geloofsverdieping en zorg voor anderen gestalte krijgen en er nieuwe vormen gevonden worden, passend bij de plaatselijke mogelijkheden.

LITURGIE PAROCHIE HEILIGE ANDREAS PAASROOSTER 2017

	WITTE DONDERDAG 13 APRIL	GOEDE VRIJDAG 14 APRIL	PAASZATERDAG 15 APRIL	1 ^E PAASDAG 16 APRIL	2 ^E PAASDAG 17 APRIL
OOSTBURG 10.45 PAROCHIEKERK H. ELIGIUS	PAROCHIELE ANDREASVIERING I. D'HERT/ N. PETERSE 19.00U PROJECTKOOR	15.00U KRUISWEG N. PETERSE PAROCHIELE ANDREASVIERING I. D'HERT 19.00U PAROCHIEKOOR	PAROCHIELE ANDREAS PAASWAKE 20.30U I. D'HERT/ N. PETERSE PAROCHIEKOOR	I. D'HERT PAROCHIEKOOR	---
AARDENBURG 9.15 KERK H. MARIA HEMELVAART	---	LITURGIEGROEP 19.00U	---	F. VAN GEYT	---
BRESKENS 9.15 KERK H. BARBARA	---	F. v. GEYT OEC. VIERING RK KERK 19.00U BRESSIA KWARTET	---	I. D'HERT DE WESTENWIND	---
SCHOONDIJKE 9.15 KAPEL H. PETRUS APOSTEL	---	---	OEC. PAASWAKE A. DE KRIJGER 22.00U DAMESKOOR	---	---
SLUIS 19.00 KAPEL H. JOHANNES DE DOPER	---	---	---	F. VAN GEYT 10.45U GREGORIAANS KOOR	---
IJZENDIJKE 10.45 VIERPLEK MAURITSKERK	---	---	---	---	---
HOOFDPLAAT 17.00 VIERPLEK DORPSHUIS	---	---	---	---	---
BIERVLIET 19.00 VIERPLEK PKN KERK	---	---	---	---	---